

# Tolerantie naar biseksualiteit?

In de lesbische scene kun je nog beter vertellen dat je ooit een man bent geweest dan dat je er wel eens tot één aangetrokken hebt gevoeld. Het is simpelweg not done om je vrouw in te ruilen voor een exemplaar met een X- en een Y-chromosoom.

| door Tanya van der Spek

**W**illen de butches en femmes elkaar nog wel eens naar het leven staan vanwege hun 'te mannelijke' dan wel 'te vrouwelijke' aard, er is één groep waar tegenover ze allen zonder aarzeling samenspannen: de bi! De bi-dame die het alleen met vrouwen houdt en over haar voorkeur verder zwijgt, is oké. En om de bi-dame die haar voorkeur benoemt, maar niet praktiseert, wordt meewarig gelachen: "Ze durft het nog niet toe te geven". Maar de bi-dame die daadwerkelijk met mannen gaat, kan maar beter dekking zoeken. Je bent een verrader, je bent nep, je bent fout. Je bent de zwakste schakel. Tot ziens!

Anne Heche, Mathilde Santing, Sinéad O'Connor, Julie Cypher. Allen ooit boegbeeld van de lesbo-gemeenschap. Allen zijn nu (weer) aan de man. En dus uitgestoten van het lesbische wereldje. De natrappen zijn niet mals. Die rare Anne vertrouwden we toch al niet. Verraadster Sinéad deed het puur voor de publiciteit. Laffe Mathilde hield altijd al een slag om de arm. En dan Julie, hoe durft dat rotmens onze knuffelbeer Melissa Etheridge zo te vernederen? Melissa is volbloed, Melissa is een échte, ze is een van ons en staat dus bij voorbaat al in haar recht.

Als openlijk biseksuele vrouw blijf je altijd de *outsider*. Ook al leef je jarenlang met een vrouw, houd je van een vrouw, vrij je met een vrouw. Ook al zet je je in voor de lesbische gemeenschap en vecht je voor homorechten. Neem Mathilde Santing. Kosteloos optreden voor een vrouwenevenement? Geen probleem. Een goed woord doen voor de lesbische gemeenschap? Tuurlijk. "Ik ben zelf biseksueel", zei ze, en iedereen deed beschaamd alsof ze het niet hadden gehoord. Nu is daar het bewijs, Mathilde heeft een vriend. En ze kan de pot op.

Julie Cypher, zelfde verhaal. Ze was openhartig en vocht voor gayrights. Ze heeft zich jarenlang dienstbaar gemaakt als voorbeeld voor het lesbische gezin met de twee kinderen die ze Melissa schonk. Nu sist ex Etheridge op televisie dat Julie in

therapie heeft beweerd dat ze *simply not gay* is. De lesbische gemeenschap krijgt wraaklustig *Told you so!*. Want die bi hebben ze nooit vertrouwd. Julie experimenteerde slechts en is publiciteitsgeil. En dat Etheridge therapeutische onthullingen in de media rondstrooit, dat is heel normaal?

Lesbiennes nemen bi-dames niet serieus, luisteren niet naar hen, komen niet op voor hun rechten. Als een bi-dame op de cover van een Amerikaans lesboblade verschijnt, komen er honderden protestbrieven binnen dat daar 'alleen echte lesbiennes horen'. Waarom zo intolerant, haast haatdragend? Biseksuelen zijn onbetrouwbaar. Ze willen van twee walletjes eten. Ze zijn homoseksueel en durven niet uit de kast te komen. Biseksuelen zijn ontrouw, ze brengen aids in de relatie, ze zijn promiscue en niet in staat tot het onderhouden van een monogame relatie. Redactrice Liesbeth Spreeuwenberg zette alle vooroordelen op een rij in *Zij aan Zij* nummer 8 van 2001. Waar komen die vandaan? Maatschappelijk werkster Atie Westendorp schreef onlangs in *Zij aan Zij* nummer 2: "Minderheden zijn angstiger om iemand uit hun gelederen kwijt te raken dan de dominante groep. Verder speelt loyaliteit een rol: als je niet vóór mij kiest, ben je tégen mij. Er wordt van uitgegaan dat er blijkbaar 'gekozen' kan worden om hetero-, homo- of biseksueel te zijn." Iedereen wil helderheid, en als biseksueel zijnde kun je niet zeggen op welke sekse je valt en of je er op blijft vallen. Het gros van de biseksuelen leeft in een monogame relatie, vrijt veilig, heeft geen gelijktijdige relatie met een man en een vrouw en kán niet als lesbisch of gay uit de kast komen omdat dit de waarheid geweld aan zou doen. ●

**Waarom blijft de intolerantie tegenover biseksuelen bestaan?**

**Wat zijn jouw ervaringen? Meninge(n)?**

Mail je reactie naar [redactie@zijaanzij.nl](mailto:redactie@zijaanzij.nl) of schrijf naar *Zij aan Zij*, Postbus 3218, 2280 GE, Rijswijk.



“De bi-dame die daadwerkelijk met mannen gaat, kan maar beter dekking zoeken. Je bent een verrader, je bent nep, je bent fout. Je bent de zwakste schakel. Tot ziens!”